

Jens Peter Hansen



Jens Peter Hansen blev født i Råby den 27. juli 1889.

Hans forældre var Hans Peter Hansen født den 16. maj 1864 og Sidse Kirstine Hansen født den 14. november 1854. De flyttede lidt rundt efter arbejde. Jf. folketællingerne boede de i 1901 i Klinteskoven, og i 1906 i Karensby. Senere boede de i Mandemark, jf. folketællingen fra 1916 på matr. nr. 37 (Busenevej 4) og jf. folketællingen 1925 matr. nr. 28 (Busenevej 12).

Jens Peters skudsmålsbog

Når Hans Peters og Sidse Kirstines søn Jens Peter ikke blev nævnt ved folketællingen i 1906, er det fordi han har været ude at tjene på et sted udenfor Mandemarkes område (se skudsmålsbogen nedenfor).

Han var født i Råby 27. juli 1889, døbt i Borre Kirke september samme år og konfirmeret i Magleby den 4. oktober 1903 under pastor Nielsen (Carl Frederik August Nielsen var præst i Magleby Kirke fra 1893 til 1912, som det fremgår af listen over kirkens præster gennem tiderne under omtalen af kirken).

Som for alle andre fra landet på det tidspunkt kan man læse de korte neutrale fakta om hans tjenestesteder i hans skudsmålsbog: Hvilket job han bestred og hvad han tjente. Hverken mere eller mindre. For skrev en arbejdsgiver andet, kunne det koste en bøde på fra to til tyve kroner. Omvendt passede Jens Peter Hansen godt på den lille bog. For hvis den forsvandt, kunne han helt efter standardforskrifterne idømmes en bøde på op til 20 kroner.

Du kan i øvrigt læse mere om baggrunden for skudsmålsbøgerne under omtalen af Christian Larsens skudsmålsbog fra 1906.

Men her er siderne fra Jens Peters skudsmålsbog



Fra november 1903 til oktober 1904 tjente Jens Peter Hansen hos pastor Nielsen i Magleby.

Fra november 1904 til maj 1906 tjener han hos Jørgen Hansen i Nyborre.

Frem til maj 1908 skiftes tjenestested til Anders Jensen i Råbymagle.

Dernæst følger halvandet år i tjeneste hos en enke i Råbymagle.

I november 1909 får Jens Peter tjeneste hos landmanden N.P. Rasmussen i Mandemarke (Skansevej 2) frem til 31. oktober 1910 for en årsløn på 400 kroner.

Jf. noget slægtsforskningsmateriale (Bog nr. 7, Anders Rasmussens efterkommere) blev Jens Peter Hansen i august 1911 gift med Annette Sofie Rasmussen, der kom fra en for egnen relativt velstående familie i Magleby. Brylluppet foregik i København, hvor de også fik deres første barn, Margrethe. Margrethe blev født 29. august 1911.



Sofie og Jens Peter Hansen.

Billedet er antagelig fra 1911.

Sofie var født 11. november 1891, som datter af gårdejer Anders Rasmussen og Margrethe Kirstine Hansen og blev konfirmeret i Magleby Kirke 23. april 1906.

Sofie og Jens Peter købte et sted på 6 tdr. land i Hjertebjerg (ved Svalebjerg, hvor der var hønseri, omkring Sdr. Landevej 30) og drev det indtil foråret 1918, hvor de flyttede til Mandemark. Jeg har hørt at de gik konkurs med stedet. Ved folketællingen i 1916 er der angivet følgende for Hjertebjerg matr. nr. 10:

Jens Peter Hansen	27.07.1889	Husfader	Parcelist
Annette Sofie Hansen	11.11.1891	Husmoder	Husmoder
Anne Margrethe Hansen	29.08.1911	Datter	
Eli Marie Hansen	10.11.1912	Datter	
Karen Hansen	29.10.1913	Datter	

Ved folketællingerne fra 1921 og 1925 er de angivet i Mandemark, det er ikke helt klart hvor.

Her er anført følgende under løbenummer 25:

Jens Peter Hansen	27.07.1889	Husfader	Husmand
Annette Sofie Hansen	11.11.1891	Husmoder	Husmoder
Anne Margrethe Hansen	29.08.1911	Datter	
Eli Marie Hansen	10.11.1912	Datter	
Karen Hansen	29.10.1913	Datter	
Nelly Hansen	11.03.1917	Barn	
Ingeborg Hansen	31.12.1918	Barn	

Jens Peter Hansens barnebarn Inger (datter af Nelly) oplyser, at Nelly har fortalt at de boede i den gamle skole, som havde 2 boliger ud over skolestuen.

Løbenummer 26 omfatter:

Karen Kirstine Mortensen	22.07.1892	Husmoder	Arbejderske
Anna Kirstine Mortensen	01.09.1917	Barn	

Ved folketællingen i 1921 bor Jens Peter Hansens forældre og bror også i Mandemark, men der er ikke anført matr. nr., her er anført følgende beboere under løbenummer 24:

Hans Peter Hansen	16.05.1864	Husfader	Husmand
Sidse Kirstine Hansen	14.11.1854	Husmoder	
Valdemar Hansen	02.05.1895	Ungkarl	

Ved folketællingen i 1925 er forældrene anført på matr. 28 med løbenummer 20, Valdemar er også anført på matr. nr. 28, men med løbenummer 21 og sammen med:

Kristine Petrea	20.11.1897	Husmoder	
Astrid	14.03.1923	Barn	
Poul Evind	14.03.1923	Barn	

Løbenummer 23 (uden angivelse af matr. nr.) omfatter Jens Peter Hansen med familie.

Det mellemliggende løbenummer 22 omfatter ovennævnte Karen og Anna Mortensen. Karen var søster til Jens Peter og Valdemar Hansen og Anna var Karens datter. Anna blev gift med Aksel Petersen, de boede senere i perioder i Mandemark, bl.a. Skovstrædet 11 og Busenevej 26.

Fra folketællingen i 1930 er Hans Peter Hansen anført til matr. nr. 28a (Busenevej nr. 12) og Valdemar Hansen med familie til matr. nr. 27b (Busenevej nr. 10).

Hans Peter Hansen boede Busenevej nr. 12 til han døde i 1952.

Valdemar Hansen boede Busenevej nr. 10 til han døde i 1982.



Annette Sofie og Jens Peter Hansen med deres 5 døtre.

Døtrene er set fra bagerst tv., hvor jeg også angiver deres senere tilgifte efternavn:

- Margrethe Jørgensen, Klintholm Havn.
- Eli Petersen, Magleby Røgeri.
- Karen Christensen, Busene.
- Nelly Jakobsen, Hvilested ved Klintholm Havn.
- Ingeborg Henriksen, Mandemark (min mor).

Vi vurderer, at billedet er taget ca. 1923 på gården Kraneledvej 8, som Annette Sofies storesøster Marie Frederikke havde sammen med hendes mand Lars Peder Larsen.

Annette Sofie havde en bror som var lærer i Valsømagle på Midtsjælland, det var sikkert medvirkende til at Jens Peter Hansen med familie herefter flyttede til Midtsjælland, først til Tybjerglille og senere til Aversi. Annette Sofie døde i Aversi den 4. april 1930.

Ved folketællingen 5. november 1930 for Aversi uden angivelse af matr. nr. angives:

Jens Peter Hansen	27.07.1889	Arbejdsmand	Arbejdsmand
Eli Marie Hansen	10.11.1912	Husbestyrerinde	Husbestyrerinde

Nelly Hansen	11.03.1917		
Ingeborg Hansen	31.12.1918		



Sofie døde i Aversi i 1930, og blev begravet ved Aversi Kirke.

Herefter flyttede Jens Peter Hansen til Mandemark, hvor han antagelig slog sig ned i Tørvelukket efter den tidligere beboer var død (han døde i 1932). Den tidligere beboer hed Hans Peter Hansen ligesom Jens Peters far, men var ikke i familie med Jens Peter.

Hans Peter Hansen døde 2. februar 1932, så det er derfor nærliggende at tro, at det var herefter Jens Peter Hansen med døtrene Nelly og Ingeborg flyttede ind i Tørvelukket.

Jeg vurderer at de flyttede ind efteråret 1932 eller foråret 1933. Der findes et foto 1932 hvor Ingeborg sidder i en skoleklasse i Aversi. Ingeborg blev konfirmeret i Magleby Kirke i 1933.

En deklaration mod at drive jagt lyst den 26/7 1947 kan tyde på, at det er på dette tidspunkt Jens Peter Hansen køber Tørvelukket af Klintholm.

Jeg gætter på, at de 3 ældste døtre, Margrethe, Eli og Karen var ude at tjene, da Jens Peter flyttede til Mandemark, mens de 2 yngste Nelly og Ingeborg flyttede med.

Alle 5 døtre slog sig blivende ned i Magleby Sogn.

- Margrethe blev i 1947 gift med Ejner Jørgensen fra Sømark, de boede ved Klintholm Havn.
- Eli blev i 1935 gift med Peter Pedersen fra Jylland, de drev i mange år Magleby Røgeri. Ved folketællingen i 1940 boede de ved Magleby Røgeri med 2 børn.
- Karen blev i 1938 gift med Carl Christensen fra Jylland, de boede i Busene.
- Nelly blev i 1941 gift med Evald Jakobsen fra Jylland (søn af Marie Nielsen), de købte i 1941 Strædet 11, i 1950 byggede de hus ved Hvilested nær Klintholm Havn.
- Ingeborg blev i 1943 gift med Gunner Henriksen fra Jylland (søn af Marie Nielsen), de boede hos Jens Peter i Tørvelukket indtil de i 1950 købte Strædet 11 af Evald og Nelly.



Slutningen af 1930'erne, Jens Peter Hansen med døtre og svigersønner, fra venstre ses:

- Nelly
- Carl Christensen
- Karen
- Ingeborg
- Jens Peter Hansen
- Margrethe
- Peter Petersen
- Eli

Jens Peter Hansen var glad for mekaniske ting. Tilbage i 1930'erne havde han motorcykel.



Jens Peter Hansen med datteren Nelly ved Tørvelukket.

Billedet vurderes at være fra ca. 1935.

Hvis dette er rigtigt, flyttede han ind i Tørvelukket først i 1930'erne.

I 1950'erne havde han en Diesella røvskubber, dvs. en knallert med motoren liggende med rulletræk på baghjulet. Den havde nummerplade og måtte køre 60 km i timen.

I midten af 1950'erne købte han bil, en Ford varevogn på papegøjeplader. Der kunne sidde mange børnebørn bagi. Det blev til mange ture, bl.a. til datteren Margrethe som boede lige ned til stranden ved Klintholm havn. Der var en ledig garage i den ene ende ved rutebilerne, så bilen kunne stå indendørs.

Jens Peter Hansen arbejdede som arbejdsmand, hvor han nu kunne få arbejde, dvs. landarbejde, dræning, murerarbejdsmand mv. indtil han fik folkepension. Derudover havde han en stor have med jordbær, hindbær og asparges som han solgte.



Jens Peter Hansen fyldte 80 år den 27. juli 1969. Det blev fejret på Aben i Magleby.

På billedet ses han sammen med et oldebarn samt svigerinden Kristine Hansen.

Jens Peter Hansen led i de senere år af Parkinson, det medførte at han i 1970 blev næsten helt blind. Han flyttede derfor på alderdomshjem i Magleby, hvor han boede i nogle få måneder indtil han døde i august 1970.